



Op zondag 17 mei 2026 was het zover: de eerste Jonge Gezinnendag. Ouders en kinderen uit Noord-Nederland en Leeuwarden kwamen samen in Oranjewoud voor ontmoeting, spel en een dienst rond het thema samen onderweg.

Onze kerk is in beweging met de Strategische Toekomstagenda en de mobilisatieteams. Daarbij worden ook nieuwe ideeën opgepakt. Er zijn al verschillende activiteiten voor kinderen, jeugd en senioren, maar voor ouders met hun kinderen was er nog geen gezamenlijke activiteit. Tot deze zondag!

Op het scoutingterrein in Oranjewoud, bij Heerenveen, kwamen ouders en kinderen uit de districten Noord-Nederland en Leeuwarden bij elkaar. De dag stond in het teken van samen onderweg zijn. Na het welkom gingen de deelnemers in groepjes het bos in. Daar liepen zij een route met verschillende spellen, zoals Bijbelverhalen raden en hamertje tik. Ondertussen was er ruimte om elkaar beter te leren kennen.

Na de route stond bij het scoutinggebouw de lunch klaar met broodjes knakworst. De kinderen gingen na het eten al snel weer spelen in het bos of voetballen. De ouders bleven nog gezellig met elkaar in gesprek. Daarna was er een NAK-bingo. Daarbij ging het niet om nummers, maar om plaatjes van voorwerpen en situaties uit onze kerk.

Ook waren er winnaars van de spellen. Zij kregen een prijs: een doos snoep om uit te delen aan iedereen.

Vervolgens werd in het scoutinggebouw de dienst gehouden. De muzikale invulling bestond uit kinderliederen en liederen van het jeugdkoor. Het Bijbelwoord voor deze dienst was:

Prediker 4 vers 9 uit de Bijbel in gewone taal.

Je kunt maar beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Want samen bereik je meer dan in je eentje.

In de dienst werd duidelijk gemaakt dat we elkaar nodig hebben en samen onderweg zijn. Ook in Genesis is te lezen dat God dacht dat het niet goed is dat de mens alleen is en daarom een helper zou maken die bij hem past.

Als we samen onderweg zijn, kan het gebeuren dat iemand zich vooral bezighoudt met de randzaken. Dat kwam ook naar voren in het verhaal van Maria en Martha, uit [Lucas 10 vers 38 tot en met 42](#). De één is druk bezig met allerlei praktische zaken, terwijl de ander bij Jezus zit te luisteren. Laten we er dan voor zorgen dat we elkaar helpen, zodat iedereen kan luisteren.

Om dit duidelijk te maken, werd er chips uitgedeeld. De één maakte zich misschien druk om het geknoei, terwijl de ander gewoon lekker chips at. De vraag was: wat is belangrijker?

Wat in ieder geval heel belangrijk is: we hebben met elkaar een fijne dag gehad. Er is gesproken en gespeeld, bekende gezichten van de jeugd werden weer gezien en nieuwe gezichten ontmoet. Ook is duidelijk dat het niet bij deze ene dag blijft. In de [NAK-app](#) is een groep aangemaakt. Daarin gaan de gezinnen met elkaar verder om dingen te organiseren, elkaar te ontmoeten en vooral ook samen in het geloof onderweg te zijn als ouder en kind.

Wil je dit initiatief ook nog financieel ondersteunen, dan kan dat via [deze link](#).

27. mei 2026



