



Op vrijdag 8 mei 2026 organiseert de Raad van Kerken de Oecumenelezing in Utrecht. Het thema 'Wees niet bang' sluit mooi aan bij ons jaarmotto 'Wees niet bang, maar blijf geloven!'

De Raad van Kerken in Nederland organiseert op vrijdag 8 mei 2026 de Oecumenelezing. Dit jaar staat de lezing in het teken van het thema Wees niet bang. De bijeenkomst vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht en begint om 13.30 uur. Vanaf 13.00 uur is er ontvangst.

Als Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zijn wij aangesloten bij de Raad van Kerken. Daarom brengen we deze bijeenkomst graag onder de aandacht. De Oecumenelezing biedt ruimte voor ontmoeting, bezinning en gesprek tussen christenen uit verschillende kerken. Dat past bij de oecumenische verbondenheid waarin kerken elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en samen nadenken over actuele vragen.

Het thema van de lezing sluit mooi aan bij [ons jaarmotto](#) 'Wees niet bang, maar blijf geloven!' Die woorden nodigen uit om met vertrouwen te blijven kijken naar God, ook wanneer ontwikkelingen in de samenleving vragen oproepen of onzekerheid meebrengen. Juist in gesprekken met andere christenen kan dat geloof worden verdiept en verbreed. Niet door verschillen uit de weg te gaan, maar door elkaar met aandacht en respect te ontmoeten.

Tijdens de lezing gaat de Vlaamse journalist en publicist Mark Van de Voorde in op de omgang van kerken met radicaalrechts gedachtegoed. Hij schreef in 2025 het boek *Niet in onze naam*, waarin hij oproept tot christelijk verzet tegen populisme en antidemocratie. In zijn bijdrage stelt hij onder meer de vraag waarom populistten soms verwijzen naar het christendom en hoe kerken zich daartoe kunnen verhouden.

Na de lezing reageren Cynthia Haaswijk en Esther de Paauw. Haaswijk is theoloog, predikant in opleiding bij de Evangelische Broedergemeente en initiatiefnemer van het platform Challenge in faith. De Paauw is predikant van de Protestantse gemeente Wassenaar en bestuurslid van Op Goed Gerucht. Daarna is er een gesprek met Mark Van de Voorde en de aanwezigen, onder leiding van Hillie van de Streek, vicevoorzitter van de Raad van Kerken.

Het programma wordt afgesloten met een liturgisch moment, gevolgd door een receptie. De middag eindigt om 17.30 uur. Aanmelden en betalen kan tot en met 6 mei via het [online formulier van de Raad van Kerken](#). Deelname kost € 20 per persoon, inclusief koffie, thee en een drankje. Studenten betalen € 15.

De Oecumenelezing is een waardevolle gelegenheid om samen met christenen uit andere kerken na te denken over geloof en verantwoordelijkheid in de samenleving. Ook vanuit onze eigen traditie is er ruimte voor respectvolle dialoog met andere christenen. De Catechismus benoemt dat het vermelden van eigen geloofskenners niet bedoeld is om ons af te zonderen, maar juist als uitgangspunt voor een vruchtbare dialoog met andere christenen.

Meld je aan via deze link: [Aanmelding Oecumenelezing 2026](#)

Bron: [Raad van Kerken in Nederland](#)

1. mei 2026

