



Impressie landelijke confirmantendag 2026

Op zondag 22 maart 2026 vond de landelijke confirmantendag plaats in Lelystad. Een kleine impressie...

De apostel had de confirmanten van 2026, hun familieleden en onderwijzers, voorgangers en jeugdleiders uitgenodigd om deel te nemen aan de landelijke confirmantendag in Lelystad, met als thema 'Vertrouwen en trouw'.

Aan het einde van de ochtend verzamelden de confirmanten van dit jaar zich samen met hun begeleiders in Lelystad. Na een korte kennismaking ging een klein programma van start en werden de eerste vriendschappen voor de jeugdtijd gesloten. Ondertussen hadden enkele geloofsbroeders en -zusters van de gemeente Lelystad een lunch bereid.

Om 15.00 uur hield apostel Reinier van Markus een speciale kerkdienst voor de confirmanten, waar ook de landelijk jeugtleider, priester Erica van Waarden-Ruward en opziener Ino Plat een bijdrage leverden.

Als basis voor de dienst werd het volgende Bijbelwoord gebruikt:

*Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen.*

(Psalm 37: 5)

In de prediking stond het thema van deze dag centraal, gebaseerd op de oproep om je te laten leiden door God en het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. Geloven is dan niet allereerst als een ingewikkeld systeem van geloofsregels of zekerheden, maar als een houding van vertrouwen op God. Het betekent dat je niet alles zelf in de hand hoeft te hebben en niet op alle vragen een antwoord hoeft te weten, maar je leven in Gods handen mag leggen; zoals de psalmist adviseert.

In het maken van keuzes in het leven mogen gelovigen erop vertrouwen dat God helpt en richting geeft. Jezus Christus wordt daarbij aangewezen als het concrete en praktische voorbeeld,

vooral in zijn lijdensweg waarin volledige overgave zichtbaar wordt. In deze tijd voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen, mogen we daar bijzonder bij stil staan.

Dit vertrouwen krijgt vorm in het dagelijks leven. Het uit zich in trouw aan God, ook wanneer niet alles begrepen wordt, en in verbondenheid met de geloofsgemeenschap, omdat geloven niet iets is wat je alleen doet. Daarnaast wordt dit vertrouwen zichtbaar in de keuzes die iemand maakt.

Daarom klinkt steeds weer de uitnodiging: leg je leven in Gods handen, vertrouw op Hem, blijf Hem trouw en blijf verbonden met de gemeenschap. Richt je daarbij steeds op Jezus Christus, in wie zichtbaar wordt hoe God met mensen omgaat en hen nabij is.

Confirmatie? Lees het [hier](#).

25. maart 2026

