



Op zondag 28 december vond in de gemeente Rotterdam een feestelijke dienst plaats, geleid door apostel Van Markus. Hij opende de dienst met het bijbelwoord uit Psalm 103:2: "Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden."

Dankbaarheid stond deze morgen centraal. De dienst werd gekenmerkt door meerdere bijzondere momenten, die samen een sfeer van verbondenheid en blijdschap gaven.

Een jong kind ontving het sacrament van de Heilige Verzegeling. Daarnaast werd een priester en een diaken ambtsrust verleend. Beide dienaren mochten nog eenmaal meedienen in deze dienst. Vijf zusters werden in het diakenambt gezet, waarmee zij hun taak in de dienst aan de gemeente beginnen. Ook kreeg de districtsvoorganger een waarnemer toegewezen, die hem op termijn zal opvolgen.

District Rotterdam kijkt terug op een bijzondere dienst met verschillende betekenisvolle gebeurtenissen. Een moment om dankbaar op terug te kijken.

2. januari 2026

