



## *Diensten voor de ontslapenen*

Er vinden driemaal per jaar kerkdiensten plaats voor de degenen die overleden zijn; respectievelijk op de eerste zondag van maart, juli en november.

Vanuit deze gedachte bidden nieuw-apostolische christenen ook dat zielen die in een onverloste staat zijn gestorven, redding mogen vinden in Christus.

Gods wil om te verlossen omvat alle mensen. Jezus Christus is Heer over zowel de doden als de levenden (Romeinen 14:9).

Al in de gemeente van Korinte werden de levenden gedoopt voor de doden ([1 Korintiërs 15:29](#)).

Deze praktijk wordt voortgezet in de diensten voor de ontslapenen die geleid worden door de stamapostel en de districtsapostelen: daarin ontvangen twee ambtsdragers namens de overledene de Heilige Doop met water, de Heilige Verzegeling en het Heilig Avondmaal. De sacramenten worden op dezelfde wijze bediend als gebruikelijk. In de andere gemeenten worden de overledenen herdacht in een speciaal gebed na de viering van het Heilig Avondmaal.

Diensten voor de ontslapenen nemen een belangrijke plaats in op de Nieuw-Apostolische kerkelijke kalender. Op de voorafgaande zondag bereiden de gemeenten zich hierop voor in een speciale dienst. Medeleven en medeleven moeten hun hart bewegen om voorbede te doen voor hen die in een onverloste staat zijn overleden.

### **SAMENVATTING**

Driemaal per jaar zijn er diensten voor de ontslapenen ([CNK 12.1.13](#))

Nieuw-Apostolische christenen bidden dat onverloste overleden zielen verlossing in Christus mogen vinden. ([CNK 12.1.13](#))

Bron: [www.nak.org](http://www.nak.org)

1. november 2025

