



Startpagina / Ambtsdrager in beeld - Wietske Sigmond van Veenen

Ambtsdrager in beeld - Wietske Sigmond van Vee-

nen

In deze editie van Ambtsdrager in beeld maken we kennis met Wietske Sigmond van Veenen, priester in de gemeente Veluwepoort. Ze combineert haar werk als coach met haar taken in de kerk en spreekt met openheid over leren, twijfelen en het zoeken naar echtheid. In haar eigen woorden vertelt ze hoe het ambt en haar geloof een plek hebben gekregen in haar leven.

Ik ben Wietske en ik mag als priester dienen in de gemeente Veluwepoort. Samen met mijn man Luc hebben we drie kinderen: Yenthe (22), Twan (20) en Mikai (17). Ieder van hen loopt zijn of haar eigen pad – en ik vind het bijzonder om daarin mee te mogen kijken.

In het dagelijks leven werk ik als coach. Ik begeleid mensen, stellen en teams bij thema's rond rouw, verlies, persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Daarnaast ondersteun ik organisaties als inzetbaarheidscoach, met name als er spanningen spelen of wanneer mensen zijn uitgevalen. Het is werk waarin nabijheid, helderheid en aandacht essentieel zijn.

Buiten mijn werk ben ik graag in beweging. Lezen, leren, wandelen, fietsen, motorrijden – heerlijk om mijn hoofd en hart dan even te laten waaien.

Dat ik ambtsdrager mag zijn, ervaar ik als iets kostbaars. Niet vanzelfsprekend, en ook niet licht. Het priesterambt is voor mij een toevertrouwd stuk, waarin ik elke dag opnieuw vraag om Gods hulp. Ik probeer er gewoon te zijn zoals ik ben. Niet perfect, maar wel echt aanwezig.

Het Heilig Avondmaal is voor mij het meest bijzondere moment van de dienst. Het idee dat Jezus je aankijkt – en dat ik in dat moment Zijn werktuig mag zijn – dat raakt me. Steeds weer opnieuw.

Mijn geloofsweg begon als kind in Delfzijl, in een hechte gemeenschap. Ik was actief in het koor, deed mee aan jeugdactiviteiten – dat alles heeft me gevormd. En dat werkt nog altijd door. Tot op de dag van vandaag geniet ik van jongeren. Hun eerlijkheid en hun zoektocht – dat spreekt me aan. Als jeugdleider probeer ik vooral te luisteren, en ruimte te geven aan wat er leeft.

Toen ik naar Nijkerk verhuisde, ben ik een tijd lang niet naar de dienst gegaan. Ik was er wel, maar op mijn manier. Tot het moment kwam dat ik in een dienst opnieuw verbinding voelde. Ik had met God afgesproken: “Ik kom terug als ik mag zijn wie ik ben.” En die ruimte is er – nog steeds.

In de kerk ben ik naast priester ook koorleider en betrokken bij het jeugdwerk. Ik hoef niet alles te weten. Wat ik hoop, is dat ik soms een brug kan zijn – tussen mensen, tussen verschil en vertrouwen, tussen stilte en gesprek.

Sinds ik het ambt draag, lees ik de Bijbel anders. Bewuster. Spreuken en Prediker spreken me aan – omdat ze nuchter en diep tegelijk zijn. Ik lees niet om ‘het juiste antwoord’ te vinden, maar om gevoed te worden in hoe ik leef, werk en ben.

Ook buiten de kerk komt geloof vaak ter sprake. Niet altijd letterlijk – maar wel in gesprekken over verlies, hoop of zingeving. Dan probeer ik er gewoon te zijn. Zonder oordeel. En als het past, deel ik soms iets: een gebed, een ervaring, een vraag die mij bezighoudt.

Voor mij is geloof geen jas die ik op zondag aantrek. Het loopt als een draad door alles heen. Ik ben in de kerk niet anders dan daarbuiten. En ik weet inmiddels ook wanneer het tijd is om op te laden. Dan zoek ik de stilte op. Of ik luister naar muziek. En ja – soms helpt een grapje ook. Want ook lachen brengt lucht.

Met openheid, betrokkenheid en oog voor wat echt is, probeer ik dienstbaar te zijn. Niet groots of ingewikkeld – maar in het gewone leven, waar het soms schuurt, en soms glanst.

Dank aan Wietske voor het delen van haar verhaal, vol openheid, nuchterheid en toewijding. Haar bijdrage geeft een inkijkje in hoe geloof en ambt verweven zijn met het dagelijks leven.

Benieuwd naar meer persoonlijke verhalen van ambtsdragers? Lees ook de eerdere edities van Ambtsdrager in beeld met [Stephan](#), [Nicole](#) en [Piet](#). Elk verhaal laat zien hoe het ambt op een eigen manier vorm krijgt.

Lijkt het jou ook waardevol om jouw ervaringen te delen? Of je nu priester, diaken, jeugdleider, zondagsschooljuf of zondagsschoolmeester bent binnen de Nieuw-Apostolische Kerk, we horen graag jouw verhaal. Stuur een mail naar naomi.nottelman@nak-nl.com en we nemen graag contact met je op.

15. juli 2025

