



## Nationale Holocaust Herdenking 2025

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Op zondag 26 januari 2025 organiseert het Nederlands Auschwitz Comité de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking. Tijdens de kerkdienst op deze zondag zal er in de gemeenten in Nederland en Vlaanderen ook aandacht aan worden besteed.

Apostel Reinier van Markus schrijft hier het volgende over:

*Bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in het Wertheimpark te Amsterdam vindt deze zondag de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking plaats. Ondanks dat er vele andere concentratie- en vernietigingskampen zijn geweest, is Auschwitz hét internationale symbool van de Holocaust, of in het Hebreeuws Shoah (= vernietiging), geworden. Auschwitz is uitgegroeid tot een universeel symbool voor de systematische massavernietiging van miljoenen onschuldige burgers, Joden, Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939 – 1945).*

*Het is een dag ter herinnering aan en herdenking van de massavernietiging, waarbij mensen werden vervolgd, op transport gezet, vergast of op een andere manier vermoord, omdat ze waren wie ze waren. Wie Auschwitz of een van de andere concentratie- en vernietigingskampen heeft bezocht, kan niet anders dan stil worden. De restanten van verbrandingsovens en barakken, stapels schoenen, bergen met hoofdhaar, koffers en andere persoonlijke bezittingen zijn de stille getuigen tot op de dag van vandaag van een onvoorstelbare vervolging en moord op de naaste, door mensen bedacht en systematisch uitgevoerd. Het doet ons ook steeds weer beseffen dat gerechtigheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn en we altijd alert moeten zijn door welke geest we ons laten leiden.*

*De districtsapostel zal deze morgen in Roden tijdens de districtsdienst voor district Noord-Nederland het Heilig Avondmaal voor de ontslapenen vieren.*

*Een gedenkwaardige zondag gewenst en graag samen verbonden.*

*Met een stille groet, mede namens de districtsapostel en beide opzieners,*

*wg*

*Reinier van Markus*

-----

**Psalm 22: 2-9**

Mijn God, mijn God,  
waarom hebt U mij verlaten?  
U blijft ver weg en redt mij niet,  
ook al schreeuw ik het uit.  
'Mijn God!' roep ik  
overdag, en U antwoordt niet,  
's nachts, en ik vind geen rust.  
U bent de Heilige,  
die op Israëls lofzangen troont.  
Op U hebben onze voorouders vertrouwd;  
zij hebben vertrouwd en U verlost hen,  
tot U geroepen en zij ontkwamen,  
op U vertrouwd en zij werden niet beschaamd.  
Maar ik ben een worm en geen mens,  
door iedereen versmaad, bij het volk veracht.  
Allen die mij zien, bespotten mij,  
ze schudden meewarig het hoofd:  
'Wend je tot de HEER! Laat Hij je verlossen,  
laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je?'

Gevolgd door:

**Psalm 68: 2-7**

God staat op,  
zijn vijanden stuiven uiteen,  
zijn haters vluchten als Hij verschijnt.  
U verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft.  
Zoals was smelt bij het vuur,  
zo vergaan de zondaars als God verschijnt.  
Maar de rechtvaardigen verblijden zich,  
zij juichen als God verschijnt,  
uitgelaten van vreugde.  
Zing voor God, bezing zijn naam,  
maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt.  
HEER is zijn naam! Jubel als Hij verschijnt:  
vader van wezen, beschermer van weduwen,  
God in zijn heilig verblijf.  
God geeft eenzamen een thuis  
en gevangenen vrijheid en voorspoed.  
Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

*De Bijbeltekst is ontleend aan de NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021.*

*Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei*

23. januari 2025

