



Deelname conferentie Veilige Kerk 2024

Op dinsdag 12 november 2024 namen de beide vertrouwenspersonen van de Nieuw-Apostolische Kerk deel aan de conferentie Veilige Kerk, namens het kerkbestuur.

Onder het thema 'Veilige Kerk – een hoopvol perspectief' kwamen deze dag predikanten, voorgangers, christelijke organisaties en kerkelijk werkers in de Basiliek in Veenendaal samen om na te denken over de vraag: hoe kunnen we misbruik in kerken en gezinnen voorkomen? Een verslag hiervan is [hier](#) na te lezen.

De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, Wiesje Poolen en Roel Pieterse, waar slachtoffers van seksueel ongewenst gedrag, getuigen daarvan of personen met een leidinggevende functie terecht kunnen om hun verhaal te doen en voor advies. Daarnaast kunnen slachtoffers altijd terecht bij instanties buiten de kerk voor hulp en verwerking. De vertrouwenspersonen kunnen daarin begeleiden. Nadere informatie is [hier](#) te vinden.

Foto: © Veilige Kerk/Nathalie van der Straten.

13. december 2024

