



Ook dit jaar vond er weer een onvergetelijke inspiratiemiddag plaats!

Op zaterdag 30 september 2023 kwamen ongeveer 100 mensen samen in Utrecht in de creatieve broedplaats [Kanaal30](#). Aan creativiteit en inspiratie ook deze keer geen gebrek.

[David van der Meulen](#), de millennialdominee, en [Rachelle van Andel](#), predikante, allebei afkomstig uit Amsterdam, hebben heel wat handreikingen geboden hoe met name jongeren te bereiken zijn in onze kerk. Afsluitend las Rachelle van Andel een bijzonder gedicht voor, dat de aanwezigen zichtbaar raakte. De tekst hiervan staat onderaan dit artikel.

Er werden twee boeiende lezingen gehouden, die gevolgd werden door workshops.

Eén van de workshops heeft David van der Meulen gehouden, waarin hij dieper inging op zijn concept '[Welkom in de voorhof](#)', waarover hij ook een boekje geschreven heeft. Hij vertelde hoe de leefwereld van twintigers en dertigers eruitziet en welke stappen je samen als kerk kunt zetten om ook een voorhof voor hen te bouwen; een plaats tussen de kerk en de wereld waarin we allemaal leven. Met aansprekende voorbeelden uit de praktijk inspireerde hij de aanwezigen om jonge mensen iets te laten proeven van Gods grootheid en goedheid.

In de workshop ging hij dieper in op het begrip 'tevoorschijn luisteren' en leerden de aanwezigen enkele gesprekstechnieken. Zo wordt de bewustwording vergroot wat betreft de manier waarop we met mensen communiceren, en naar ze luisteren. Er werd geoefend in koppels, met alledaagse, persoonlijke voorbeelden.

Parallel vond er ook een andere workshop plaats; het zogenoemde Wereldcafé. Aan vijf thematafels vonden geanimeerde gesprekken plaats. Gesprekken die gingen over hoe wij als kerk vooral met elkaar kunnen verbinden, met de lokale directe omgeving, maar ook op nationaal en internationaal niveau. Er zijn heel wat levendige getuigenissen met elkaar gedeeld. Er gebeurt al veel op zoveel plekken! Denk aan allerlei initiatieven om de buurt bij de werking van de kerk te betrekken, liefdadigheidsinitiatieven, het openstellen van het kerkgebouw voor de buurt etc.

Daarnaast kwamen er ook nog aandachtspunten naar voren die binnen de kerk de komende jaren mogen worden opgepakt. Te denken valt aan: de inzet van sociale media, meer aansluiten bij breed maatschappelijke initiatieven en kerkdiensten met een eigentijdse invulling.

Aan muzikaal genot, ook deze keer geen gebrek. Het fantastische duo Leo en Dave hebben de bijeenkomst weer opgeluisterd met prachtige muziek.

Nieuwsgierig? Kijk dan zeker [hier](#) naar een impressie van de middag, gemaakt door Naomi!

Wees niet bang

Wees niet bang om je te laten raken!

Wees niet bang om je te laten verrassen

Wees niet bang voor ideeën die je niet begrijpt, waar je geen heil in ziet, En dan toch maar 'ja' te zeggen omdat je gelooft in de bezieling van die mens Die aanjager, zijn enthousiasme en energie

Weest niet bang om soms de plank volledig mis te slaan

Wees niet bang om te luisteren als jij altijd degene bent die spreekt

Wees niet bang om te spreken als jij degene bent die meestal zwijgt

Wees niet bang om te vergeven

Ook al kost het tijd

Veel tijd

Neem de tijd

Wees niet bang

Om grenzen aan te geven

Dat dat gewoon oké is

Om weg te gaan als het nodig is

Wees niet bang om je kop soms in het zand te steken

Als dat is wat jij nodig hebt.

Wees niet bang om je te laten meeslepen door de jongeren met hun idealen met hun dromen en verlangens,

Ook al denk je moet dat nou echt?

Ja, soms moet het echt

Wees niet bang, om je te laven aan de wijsheid van ouderen

Ja, want levenswijsheid

Komt ook

Door gewoon te leven

Met de jaren
Wees niet bang
Om de boel soms maar even de boel te laten
En naar buiten te gaan
Zonder plan Wees niet bang
Om samen aan tafel te gaan
En vreugde te vinden
Gewoon in elkaars aanwezigheid
De complexiteit en schoonheid in de ander te zien
Want Voordat je er erg in hebt Wordt een ander mens,
Een medemens
En verschijnt aan jou
Op een manier die je niet voor mogelijk had gehouden Waardoor ook jij
Weer een beetje meer
Jij wordt
Vrij wordt.
Liefde wordt.
We zijn elkaars lotsbestemming: zo schrijft dichter Mary Oliver.
Dat dat zo mag zijn!

Rachelle van Andel

23. november 2023

