



Op zaterdag 13 mei 2017 werd er weer de jaarlijkse dag van de Koningskinderen gehouden.

Het thema van deze dag was: Koningen en Koninginnen.

De dienst werd geleid door districtsoudste J. Yntema, ondersteund met beeldmateriaal en picto's. Voor de muzikale omlijsting zorgde geloofszuster H. Veen.

Het aanvangslied van de dienst was: *Mijn vader is rijk.*

Het altaar werd verzorgd door Imke en Margreet stak de kaars aan. Dan volgt het gebed.

Het Bijbelwoord als basis voor de dienst is: 1 Koningen 3:12 *"Ik zal je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen Voor jou en na jou overtreft."*

Dan volgt de samenzang : *He, geef mij high five.* Er werden muziekinstrumentjes uitgedeeld, zodat iedereen mee kon doen en Marcel dirigeerde. Ook was er een Koning en Koningin in ons midden, Christiaan en Anne hebben zich verkleedt en werden welkom geheten, want daar ging het die dag over.

De districtsoudste vertelde het verhaal van koning Salomo die heel rijk was, en ondertussen vroeg hij aan de aanwezigen wat eigenlijk rijkdom is? Er kwamen wat antwoorden uit de zaal : vijf euro is rijkdom en centjes zijn meegenomen, ook is het Heilig Avondmaal rijkdom en snelle sportwagens. Gelukkig zijn, tevreden zijn en geborgen voelen.

De districtsoudste vertelde verder het verhaal van een Koning die heel erg rijk was, als hij taart wilde was het er, of ijs, kortom alles wat hij vroeg kreeg hij, want hij was rijk, maar er was één probleem, hij was verdrietig en hij was niet gelukkig; hij dacht dat niemand van hem hield, want nog nooit had iemand gezegd : " ik hou van jou"! Houden van is rijkdom.

Vervolgens vertelde de districtsoudste over de rijke graanboer die zoveel graan had dat hij grotere schuren moest bouwen, Jezus vertelde hem dat hij niet alleen met zijn rijkdom bezig moest zijn, maar ook met de rijkdom in de "Hemel".

Nederland is een “Koninkrijk” Op een dag ben je geboren, je ouders hebben je opgevoed. Op een dag kwam er iemand bij Jezus, Jezus zei dat hij opnieuw geboren moest worden, daar bedoelde hij de Heilige Waterdoop en Heilige Verzegeling mee, dat is rijkdom. In het “Koninkrijk in de “Hemel” daar ontmoeten we iedereen die is overleden, zoals de oma van twee aanwezigen; haar foto staat hier voor het altaar want zij is pas overleden en was ook een “Koningskind”.

Lied : *Weet je waar het hemels Koninkrijk op lijkt?*

Cristiaan was die dag onze Koning, Jezus is altijd onze Koning. Je bent een kind van Koning Jezus.

Lied : *Koningslied Liefde.*

Vorbereiding van de viering van het Heilig Avondmaal; het offer van Jezus. Bij Adam en Eva ging het mis. Eerst woonden ze in het paradijs, na de zonde moesten ze er weg. Veraf zie je niet goed, dichtbij wel, door de zonde ga je ver van Jezus af en kun je hem niet meer in de ogen kijken, daarom heeft Jezus het offer gebracht, met de vergeving komt er vrede in je hart en kom je weer dicht bij Jezus.

Boetelied : *Zoek eerst het Koninkrijk van God.*

Aansluitend baden de aanwezige gezamenlijk het Onze Vader. Toen werd het Heilig Avondmaal afgezonderd. Alle priesterlijke ambten ontvingen het Heilig Avondmaal, waarna de aanwezigen gemeenschappelijk zongen: *Mij is genade wedervaren.*

Toen volgde er nog een groetwoord van districtsapostel R. Storck die aangaf graag een Koningskinderen dag bij te willen wonen. Dan volgde het dankgebed en de zegen. Als slotlied zong men : *Laat ons met elkander zingen prijzen loven de Heer.*

Na de lunch gingen de aanwezigen naar de gedenkmuur en werd er voor degenen gebeden die ons zijn voorgegaan en niet meer onder ons zijn. Er werden bloemen op de gedenkmuur gelegd en een mooi gedicht voorgelezen en er werd gezongen en gemusiceerd. Altijd weer een gevoelig moment.

Daarna genoten we van het scheppingsverhaal waaraan iedereen kan meedoen. Er werd van alles uitgebeeld dat met de schepping te maken had en door bijpassende muziek ondersteund; een geweldige ervaring.

De dag werd weer met patat afgesloten, waarna de thuisreis volgde. Iedereen verheugt zich weer op de volgende ontmoeting en iedereen werd weer goed verwend door de mensen van de catering.

20. juni 2017



In het begin...

In het begin was het stil
Maar omdat God het wil
Heeft Hij alles aangemaakt
En prachtig mooi gemaakt

Dit was de samenstelling der mens
De bloemen, de bomen
de dieren
Alles konnt bij God vanden

In het begin was het stil
Maar omdat God het wil
Heeft Hij alles aangemaakt
En prachtig mooi gemaakt

God maakte ook de mens
Volledig samen bij kinderen zijn
en geboren van als het moede
dat wordt God wil Hij

In het begin was het stil
Maar door Gods wil
Wordt alles aangemaakt
En prachtig mooi gemaakt

Op de aarde felt dat alles niet
Vaak is er ook verdriet
Maar weet je wat ik juvertel
Later komt dat wel
Want...
Als de Heer Jezus terug komt naar
de aarde
Krijgt alles weer een nieuwe
waarde

In het begin was het stil
Maar door Gods wil
Wordt straks alles aangemaakt
En weer prachtig mooi gemaakt