



Startpagina / Jeugdweekend en landelijke jeugddag in Soest



## *Jeugdweekend en landelijke jeugddag in Soest*

**Zoals al vermeld in de vorige bijdrage mocht de camping Duynparc in Soest de Nederlandse jeugd in het weekend van 1 tot en met 3 juli verwelkomen.**

Het grootste gedeelte van de jeugd reisde al op vrijdagmiddag en vrijdagavond aan en begon met de opbouw van het tentenveld. Het was verheugend dat de opkomst van de jeugd duidelijk hoger lag dan twee jaar geleden. Het concept om de landelijke jeugddag in een kampeerweekend te vieren slaat duidelijk aan en past bij de jeugd. Daarnaast was het een bijzonder aspect dat dit weekend in de kring van de jeugd ook de dienst voor de ontslapenen door de districtsapostel zou worden gehouden. Voor allen zou dat voorlopig een eenmalige gebeurtenis worden.

Op het terrein stond ook de grote tent al opgebouwd waar diverse activiteiten plaats zouden vinden en zondag de dienst zou worden gehouden. Het thema van het weekend was "Connect" en de jeugd van het district Arnhem introduceerde het thema in het vrijdagavondprogramma. Door middel van een digitale quiz waar de jeugd op hun mobiele telefoons aan deel kon nemen, werd geprobeerd om elkaar beter te leren kennen. De kennis over de Nieuw-Apostolische Kerk werd getest en er werden vragen gesteld die een inblik gaven in de geloofsbeleving van de jeugd. Na elke vraag ging een van de Arnhemse jeugdleden met de jeugd in de tent in gesprek over de antwoorden.

Zaterdagmorgen werd er in de grote tent samen gezongen en er vond een workshop plaats waarin enkele jeugdleden werden opgeleid om de muziekgroep te dirigeren die zondag tijdens de dienst zou spelen. Later op de dag vond er een workshop bloemschikken plaats waarin de jeugd zelf het altaar versierde voor de bijzondere dienst die voorlag. De bloemen voor de altaarversiering waren vanuit alle districten door de jeugd zelf meegebracht.

Zaterdagmiddag waren er sport en spelactiviteiten en het traditionele Lagerhuisdebat waarbij een grote groep jeugd discussieerde over een aantal uitdagende stellingen. Het programma op zaterdagavond stond in het teken van de voorbereiding op de dienst voor de ontslapenen. Deze

avond kreeg een indrukwekkend verloop. Alle districten hadden een kort filmpje voorbereid waar in het thema "Connect" - verbinding werd uitgebeeld.

De filmpjes en andere bijdragen werden afgewisseld met zang en muziek door de muziekgroep uit het district Groningen. Hun bijdragen bouwden het programma op de juiste manier op van levendigheid en enthousiasme naar de bijna stille atmosfeer die later op de avond zou ontstaan. Een districtsjeugdleider vertelde over haar ervaringen als vrijwilligster bij de vluchtelingen op het Griekse eiland Samos. Het was een indrukwekkend verhaal met zeer aangrijpende filmbeelden waarna de jeugd van de districten Sittard en Tilburg het programma vervolgden met een lied en de voorbereiding op de dienst van zondag. De districtsapostel die 's middags ook gekomen was sprak op het hoogtepunt van de avond een gebed uit.

De dienst op zondagmorgen hield de districtsapostel onder het woord uit Ezechiël 34:12 waar staat:

*"Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken."*

In de prediking ging de districtsapostel in op het verlorene. De schapen waar in dit Bijbelwoord op gedoeld wordt zijn degenen die behoren tot de kerk van Christus die bestaat uit alle gedoopte zielen die Christus in hun geloof ook belijden. Ook zij kunnen verloren zijn of zich verloren voelen omdat er sprake kan zijn van een innerlijke afstand tot de gemeente, de prediking en de sacramenten. Uiterlijk hoeft dat nog niet zichtbaar te zijn. Vanuit deze gedachte werd de houding van betrokkenheid en verbondenheid centraal gesteld van waaruit wij een gemeente vormen van levenden en ontslapenen waar iedereen verbonden kan zijn en niemand zich verloren voelt, laat staan verloren kan raken. Apostel Klene vulde de prediking aan.

Tijdens de dienst was er een stille en heilige sfeer die in deze bijzondere omgeving, een grote tent op een camping, zowel door de prediking en het bijzondere karakter van de dienst, alsmede de voorbereiding door de jeugd zelf op zaterdagavond tot stand werd gebracht. Het was een hoogtepunt in de dienst toen de districtsapostel aansluitend aan de avondmaalsviering de sacramenten voor de ontslapenen afdroeg aan de districtsjeugdleider en districtsvoorganger van het district Utrecht. Daarna werd de dienst beëindigd en was er opnieuw ruimte voor gesprek tijdens de maaltijd.

Er rest ons alleen nog om allen te bedanken die met veel inzet bij de voorbereidingen en de uitvoering van het weekend betrokken zijn geweest.

**6. juli 2016**



